

Geachte gemeenteraadsleden,

Datum: 19 April 2021.

Ik wil via deze weg graag een onderwerp onder de aandacht brengen!

Het gaat om het voorval dat ik Maandag 19 april 2021 in de Stentor zag staan.

Het gaat om het incident dat afgelopen weekeind in Ommen gebeurd is.

Daar staat namelijk een vreemde op het raam te bonzen.

Zo hard dat de ruit sneuveld, deze persoon loopt via de ingeslagen ruit naar binnen. Deze mensen schrikken zich rot. En denken wat gebeurd hier.

Ze bellen de Politie, die komt een half uur later!

Dat is blijkbaar in deze regio normaal. Nu ik vind het niet normaal.

De politie is er toch voor om de burgers te beschermen.

Maar daar word in Den Haag blijkbaar anders over gedacht.

En dit gebeurd altijd in het weekeind, want dat is er weinig Politie.

Ik vind dat wij met de omliggende gemeentes een vuist moeten maken tegen deze overheid, dat dit niet langer meer kan, er komen steeds meer inwoners bij de omliggende gemeentes, maar de sterkte van de Politie word niet aangepast.

Ik heb dat ook zelf een keer mee gemaakt, dat een vreemde tegen onze ruiten aan bonzen, dat is ongeveer 12 jaar geleden.

Er is dus in al die tijd niks veranderd bij de Politie.

Toen moesten wij ook 45 min. wachten op de Politie.

Met vriendelijke groet,